



Protestantse Gemeente
De Glind en Achterveld



Daar kun je op verhaal komen

A photograph showing a person in a wheelchair being pushed by another person in a park. The person in the wheelchair is wearing a yellow shirt, and the person pushing is wearing a light green shirt and dark pants. They are walking on a grassy area with a lattice fence and trees in the background. A green text box is overlaid on the left side of the image.

*Als de diakonie
wat organiseert,
zit mijn moeder
vooraan!*

Mevrouw Dongen uit Leusden:

“Vroeger ging mijn moeder elke zondag meerdere keren naar de kerk. Nu zij verzorgd wordt in Huize Sint Joseph komt dat er natuurlijk niet meer van. Eens in de zoveel tijd gaan we daarom naar de kerk in De Glind. Ze geniet zichtbaar van de mensen om haar heen en van de liederen die ze herkent vanuit haar verleden.

Ik vind het bijzonder om te merken dat er vanuit De Glind ook aandacht is voor de bewoners van Sint Joseph. Mijn moeder zit dan ook vooraan als de diakonie wat organiseert! Voor mijzelf is het daarnaast prettig te weten dat ik een dominee of ouderling kan bereiken, mocht dat nodig zijn.”

Daar kun je op verhaal komen

De Protestantse Gemeente De Glind en Achterveld is een gemeente met een bijzonder verhaal. Dankzij ds. Rudolph is hier honderd jaar geleden een 'Jeugd'dorp ontwikkeld, een speciale plek voor jongeren die niet bij hun ouders kunnen wonen. Nog steeds zijn we in meer of mindere mate van betekenis voor deze groep jongeren.

Maar belangrijker is dat wij dankzij deze wortels open staan voor anderen. We weten hierdoor voor iedereen de ruimte te scheppen om op verhaal te komen! Jong en oud.

Iedereen is welkom!

In onze gemeente hoeft niet iedereen hetzelfde te denken of te geloven. Wat dat betreft zit het gedachtegoed van ds. Rudolph ons in het bloed. Ieders vertrekpunt, kansen en talenten, zorgen dat je van elkaar kunt leren. Of dat je tot een goed gesprek kunt komen!

Als gemeente zoeken we daarom telkens opnieuw naar vormen om van betekenis te zijn voor zoveel mogelijk mensen. Bijvoorbeeld door een manier van vieren of een ritueel. We zijn daarbij laagdrempelig, met alledaagse woorden en gebruiken. Ook als het op zingen aankomt, staan we open voor verschillende tradities en stromingen. Maar maken eveneens gebruik van het nieuwe Liedboek.

Dankzij de goede samenwerking met de katholieke kerk in Achterveld, hebben we ook gezamenlijke initiatieven. We zijn daarmee echt een kerk voor De Glind én Achterveld.

Kerkdiensten en vervoer

Iedere zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst in onze kerk aan Postweg 78 (bij Glindster) in De Glind. Een liedboek of bijbel is niet nodig, de gehele liturgie wordt geprojecteerd via een beamer.

Eens in de twee weken is er, aansluitend aan de dienst, gelegenheid om samen koffie of thee te drinken.

Eventueel vervoer naar en van de kerk kan worden geregeld via Kees van Stokkum, tel. (0342) 452 257.

Contact of huisbezoek

Wanneer u of een naaste behoefte heeft aan een luisterend oor, vertrouwelijk gesprek of praktische hulp, dan komt de ouderling of predikant graag bij u thuis op bezoek:

Ds. Mieke Groen woont aan Postweg 72, 3794 MN, tel. (0342) 450 802, hkgroen@dorpskerkdeglind.nl

De kerkenraad: secretariaat@dorpskerkdeglind.nl

Activiteiten diakonie

De betrokkenheid bij de ouderen in onze gemeente blijkt ook uit de activiteiten die de diakonie organiseert voor (een deel van de) bewoners van Huize Sint Joseph. U kunt daarbij denken aan een lezing of uitje. Ook krijgen de gemeenteleden van vijfenzeventig jaar en ouder jaarlijks bezoek van een diaken.

Op www.dorpskerkdeglind.nl vindt u actuele informatie over wat, wanneer georganiseerd wordt. Aanmelding voor de activiteiten van de diakonie vindt automatisch plaats via het Sint Joseph.