



Protestantse Gemeente
De Glind en Achterveld



Daar kun je op verhaal komen

A photograph of an elderly couple standing in front of a blue tent. The woman in the foreground is wearing a bright green jacket and glasses, smiling. The man behind her is wearing a white jacket and glasses, also smiling. They are both holding bicycles. The background shows a green field with yellow flowers.

*Heerlijk ongedwongen,
je voelt je direct thuis.*

Familie Van der Pas uit Oegstgeest:

“Al jaren achter elkaar staan we met onze caravan op een camping bij De Glind. In Oegstgeest gaan we naar de Protestantse Gemeente. Als we hier zijn, gaan we graag naar de Dorpskerk van De Glind. Zelfs in de vakantie wil je tenslotte de zondagsdienst in ere houden.

Ondanks dat het er heel anders aan toe gaat dan bij ons in de kerk, voel je je wel direct welkom. Kerkgangers spreken je aan en iedereen mag er zijn. We vinden het vooral mooi dat er zoveel linken worden gelegd met de dagelijkse praktijk. Heel laagdrempelig. Het voegt voor ons stiekem een beetje vakantiegevoel toe aan de zondag!”

Daar kun je op verhaal komen

De Protestantse Gemeente De Glind en Achterveld is een bijzondere gemeente, geworteld in 'Jeugd'dorp De Glind. Naar het ideaal van ds. Rudolph is dit een speciale plek voor jongeren die niet bij hun ouders kunnen wonen. Zij krijgen hier een vervangend 'thuis'. Onze kerkgemeenschap is zich, honderd jaar na de oprichting, nog steeds bewust van de betekenis die wij voor dit dorp hebben. We bieden iedereen dan ook graag de ruimte om op verhaal te komen! Zie ons daarom maar als de christelijke herberg.

Iedereen is welkom!

In onze gemeente hoeft niet iedereen hetzelfde te denken of te geloven. Wat dat betreft zit het gedachtegoed van ds. Rudolph ons in het bloed. Ieders vertrekpunt, kansen en talenten, zorgen dat je van elkaar kunt leren. Of dat je tot een goed gesprek kunt komen!

Als gemeente zoeken we daarom telkens opnieuw naar vormen om van betekenis te zijn voor zoveel mogelijk mensen. Bijvoorbeeld door een manier van vieren of een ritueel. We zijn daarbij laagdrempelig, met alledaagse woorden en gebruiken. Ook als het op zingen aankomt, staan we open voor verschillende tradities en stromingen. Maar maken eveneens gebruik van het nieuwe Liedboek.

Alle liederen en de liturgie worden via een beamer geprojecteerd. Je hoeft dus niets mee te nemen vanaf het vakantieadres! Maar er alleen te zijn en je te laten inspireren.

Kerkdiensten

Iedere zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst in onze kerk aan Postweg 78 (bij Glindster) in De Glind. Een liedboek of bijbel is niet nodig, de gehele liturgie wordt geprojecteerd via een beamer.

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de viering kindernevendienst. Daar wordt een bijbelverhaal verteld en geknutseld. De jongsten (tot vier jaar) worden opgevangen in de crèche, in de soos van Glindster.

Eens in de twee weken is er, aansluitend aan de dienst, gelegenheid om samen met de gemeente koffie of thee te drinken.

Speciale ondersteuning

Ook tijdens een vakantie kun je de behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Mogelijk wil je van gedachten wisselen nu je tot rust komt of vanwege iets dat je overkomt tijdens je verblijf in De Glind (met jezelf of bekenden van het thuisfront). In die situatie wijzen we je graag op een aantal van onze gemeenteleden met een bijzondere functie:

Ds. Mieke Groen woont aan Postweg 72, 3794 MN,
tel. (0342) 450 802, hkgroen@dorpskerkdegind.nl

De kerkenraad: secretariaat@dorpskerkdegind.nl

Op www.dorpskerkdegind.nl vind je actuele informatie over wat, wanneer georganiseerd wordt. Bijzondere activiteiten worden ook aangekondigd via www.glind.nl.