



Protestantse Gemeente
De Glind en Achterveld



Daar kun je op verhaal komen

Daar kun je op verhaal komen

De Protestantse Gemeente De Glind en Achterveld is een bijzondere gemeente, geworteld in 'Jeugd'dorp De Glind. Naar het ideaal van ds. Rudolph is dit een speciale plek voor jongeren die niet bij hun ouders kunnen wonen. Zij krijgen hier een vervangend 'thuis'. Onze gemeenschap is zich, honderd jaar na de oprichting, nog steeds bewust van de betekenis die wij voor deze groep kunnen hebben. We bieden iedereen graag de ruimte om op verhaal te komen!

Jezelf zijn

We zijn er van overtuigd dat het geloof je kan helpen om het leven en de dingen die je overkomen beter te begrijpen. Het geloof biedt vormen aan gevoelens die moeilijk te verwoorden zijn. Het helpt te ontdekken wie en wat belangrijk is in je leven.

In onze gemeente hoeft niet iedereen hetzelfde te denken of te geloven. Wat dat betreft zit het gedachtegoed van ds. Rudolph ons in het bloed. Ieders vertrekpunt, kansen en talenten, zorgen dat je van elkaar kunt leren. Of dat je tot een goed gesprek kunt komen!

Als gemeente zoeken we telkens opnieuw naar vormen om van betekenis te zijn voor de jeugd(zorg). Dat kan een manier van vieren of een ritueel zijn. Maar ook het bieden van contacten of informatie aan gezinshuisouders en groepsleiding. We zijn daarbij laagdrempelig, met alledaagse woorden en gebruiken.



*De aanpassing
op het gebod
'Eert uw...' vind
ik tekenend.*

Ijsbrand Zwanenburg, gezinsouder met zeven kinderen:

“Toen wij onze intrek namen in een gezinshuis in De Glind, voelde het heel natuurlijk om toenadering te zoeken tot de kerk. Veel van de kinderen die je opvangt, zijn hun onbevangenheid kwijt. De Dorpskerk van De Glind kent de problematiek die daarbij speelt. Zowel de vieringen, de gemeenschap als de dominee zijn heel toegankelijk. Je merkt aan alles dat ze ook gericht zijn op deze groep jongeren. De aanpassing van het gebod ‘Eert uw...’ vind ik daarbij tekenend. Ook kerkclub Illegalio vinden onze jongens leuk. Het doet ze goed om met jongeren van verschillende achtergronden bij elkaar te zijn.”



*Nu snap ik
ook waar
het over gaat.*

Suzanne (gefingeerd) uit een gezinshuis:

“Wij gaan met ons gezinshuis zo’n een keer per maand naar de kerk. Vaak als Mieke ‘dienst’ heeft of er een jongerendienst is. Toen ik klein was, werd er wel uit de bijbel gelezen. Maar nu snap ik ook waar het over gaat. Dat vind ik eigenlijk wel leuk, hoewel ik helemaal niet geloof. Ik zit ook bij Illegalio. Vooral met Pasen is het stoer. Dan blijven we de hele nacht op om het vuur te laten branden. Dit jaar heb ik ook mee-gedaan met het Kerstspel. Dan doen er heel veel mee die ik ken. Dat is altijd gezellig! Toen er iemand dood ging, heb ik nog met de dominee gesproken. Dat was fijn.”

Tussen en voor de mensen

We zijn een gemeente waar mensen naar elkaars levensverhalen (durven) luisteren. Samen geven we hier voor de ruimte, organiseren we activiteiten en bieden - zo nodig - praktische hulp. Een aantal gemeenteleden heeft daarbij een bijzondere functie:

Met de **ouderlingen** en de **dominee** kun je een vertrouwelijk gesprek voeren. Zij organiseren ook gespreksavonden over onderwerpen die met ons leven en het geloof te maken hebben. Voor het jeugdwerk is er een speciale **denktank**. **Diakenen** ten slotte coördineren en organiseren praktische hulp. Daarnaast vragen zij aandacht voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Samen vormen zij de kerkenraad.

Contact en kerkdiensten

Iedere zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst in onze kerk aan Postweg 78 (bij Glindster) in De Glind. De liturgie wordt via een beamer geprojecteerd. Voor de jongsten is er kindernevendienst en is er crèche.

Ds. Mieke Groen woont aan Postweg 72, 3794 MN,
tel. (0342) 450 802, hkgroen@dorpskerkdegind.nl

De kerkenraad: secretariaat@dorpskerkdegind.nl

We proberen iedereen op de hoogte te houden van onze activiteiten via ons kerkblad 'De Luidklok' en onze website www.dorpskerkdegind.nl. Heeft u nieuws voor de Luidklok? Stuur dit dan aan: luidklok@dorpskerkdegind.nl

Dit brengen we graag onder je aandacht:

Illegalio, kerkclub voor jongeren van 11-15 jr.:

1x per maand een gezellige en/of sportieve avond met andere jongeren.

Jongerendienst, vanaf groep 8: 1x per maand (vaak 1e zondag) op zondagmorgen van 10-11 uur. Op een creatieve en aansprekende manier worden thema's van alledag besproken via film, muziek of spel.

Palmpaasstokken maken: de woensdagmiddag voor Palmpasen, met optocht door de kerk op de zondag voor Pasen.

Paaswake: de nacht voor Pasen, vol activiteiten om samen het vuur van Pasen brandend te houden.

Uitzwaaiviering: kinderen die na de zomervakantie naar de brugklas gaan, krijgen bijzondere aandacht in een viering samen met de katholieke kerk van Achterveld.

Vredesweek: half september is er een korte viering met de katholieke kerk van Achterveld. Na afloop is er een fakkeloptocht.

Aktie schoenmaatjes: op dankdag, de eerste woensdag van november, vullen we schoenendozen met schoolspulletjes, spelletjes en knuffels voor kinderen in ontwikkelingslanden.

Dankdag-ontbijt: op de eerste zondag na dankdag verzorgen en delen we samen het ontbijt.

Voor de volwassenen is er onder meer een avond over geloofsopvoeding en zingevingsvragen bij jongeren. Je kunt de dominee ook uitnodigen in je groep of gezinshuis, om kennis te maken of anderszins.

Op www.dorpskerkdeg lind.nl vind je actuele informatie over wat, wanneer georganiseerd wordt. Bijzondere activiteiten worden ook aangekondigd via www.g lind.nl.