

Toelichting Activiteitenagenda in de periode 17 februari t/m 7 april

Activiteit voor jong en oud(er)

KOM BINNEN – iedere week, voor kinderen, jongeren, ouderen, bewoners en voorbijgangers

Het is je vast al eens opgevallen, die drie vlaggen voor de kerk en op het plein op **woensdagmiddag**



KOM BINNEN! Kom binnen? Ja hoor, loop maar even binnen, de kerkdeuren zijn open van **half 4 tot half 5**. Binnen word je ontvangen, met limonade en thee als je dat wilt. Maar je kunt ook even rondkijken in de kerk, of een plekje zoeken waar je rustig kunt zitten. Maak kennis met Sterre en haar bijzondere mantel. Met zakken waarin je briefjes kunt doen waarop je schrijft waar jij boos, blij of verdrietig om bent, wat je bang maakt. Wij brengen dat zondags in ons gebed bij God. Iedere week hebben we een nieuw thema. Wekelijks schuiven tussen de 4 en 9 jongeren en volwassenen aan om met elkaar bij te praten, en het te hebben over

zo'n thema: Hoe kijk jij? Wat trek jij (je) aan... Daar hebben we het bijvoorbeeld al over gehad. Je kunt ook tekenen of kleuren, als je daar zin in hebt. En wil je je eigen muziek laten horen, prima!! Kom jij ook een keer binnen, een uurtje, een kwartiertje?!

De zakken in de mantel van Sterre



'Waarom staat deze pop hier? Het lijkt wel Sneeuwwitje', roept één van de kinderen. Er worden nog wat grapjes gemaakt. Dan vraag ik: "Kijk eens naar het raam boven onze voordeur. Naar de figuur die daar in staat." "Oh, maar nu zie ik het. Dat is dezelfde als deze pop, als Sterre. Zij staat ook met een mantel om en de armen wijd, zij laat ook zien: Je bent welkom." Het is woensdag 3 oktober, en iedereen kan voor het eerst kennis maken met Sterre. Er komen meer vragen: "Waarom zitten er zakken op haar mantel?" Er ontstaat een gesprek tussen jong en oud over wat bidden is, waar je voor bidt en hoe je dat doet. Met je handen gevouwen en je ogen dicht. Of met je handen juist open en omhoog. In de kerk, of zomaar tussendoor. "Je kunt ook bidden als je achter het stuur zit, in de auto", zegt er één. "Maar dan niet met je ogen dicht!", reageert een ander. We ontdekken dat je op alle mogelijke manieren kunt bidden, ook als je niet goed weet of je eigenlijk wel gelooft. En als je het nu toch ingewikkeld vindt om zelf te bidden? Als je het niet zelf durft te zeggen?" "Ah! Dan kun je het op een briefje schrijven en in een van de zakken van Sterre's mantel stoppen". "Dat klopt. En dan kunnen anderen het namens jou aan God vertellen."



Activiteiten voor kinderen en jongeren

Iedere zondag is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast zijn er doordeweekse activiteiten, wekelijks, maandelijks, of één keer per jaar.

In de komende periode zijn dat:

Jongerendienst – voor iedereen vanaf groep 8 van de basisschool

Op de eerste zondag van de maand kun je om 10.00 uur aanschuiven bij de jongerendienst in de Zonnesteenzaal van Glindster. De eerst volgende keer is op **zondag 3 maart 2019**. Tijdens deze jongerendienst bereiden we de kerkdienst van 10 maart voor!! Als je contact opneemt met Jetteke Keuken, zet zij je op de maillijst. Dan krijg je iedere keer vanzelf bericht over de volgende jongerendienst.



Illegalio – voor alle jongeren tussen 11 en 15 jaar.

Illegalio is een activiteit van onze kerkelijke gemeente bedoeld voor **alle** jongeren tussen 11 en 15 jaar. Dus of je wel of niet iets met de kerk of geloof hebt, is niet belangrijk. Ontmoeting en samen leuke dingen ondernemen, dat is waar het om gaat. Iedereen is van harte welkom.

Er is dit jaar al gesport en geknutseld. We hebben met elkaar een film gezien, en de oudere jongeren zijn zelf naar de bios geweest. Komende keer,

vrijdag 15 februari is er een creatieve workshop en gelegenheid om te sporten.

Op **vrijdag 22 maart** gaan we zwemmen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de leiding via illegalio.glind@gmail.com

Dan krijg je een berichtje wanneer de komende avonden zijn en wat er dan gaat gebeuren.

Jongeren vanaf groep 8 van de basisschool t/m 15 jaar (ongeveer) uit De Glind en Achterveld... Grijp deze kans om samen een leuke activiteit neer te zetten.

10 april, Palmpaasstokken maken

Tijdens de Palmpaasviering komen alle kinderen met hun palmpaasstokken de kerk in.

Die stokken worden gemaakt op **woensdag 10 april**. Tussen 14.00 en 16.00 uur ben je van harte welkom in de kerk om je eigen Palmpaasstok te versieren.

20-21 april Paaswake...Noodkreet

We hopen dat het dit jaar weer lukt om de Paaswake door te laten gaan. Op dit moment zijn we druk bezig om leiding voor deze nacht te zoeken. Zonder voldoende leiding, kan het niet doorgaan!!

We zoeken jongeren die tijdens de nacht de activiteiten begeleiden, en een paar ouderen die op de achtergrond de algemene leiding hebben. Een draaiboek is er al van voorgaande jaren.

Herinner je je nog, hoe leuk je zelf die Paaswake vond? Gun je anderen ook zo'n leuke ervaring en jezelf een gezellige nacht? ☺ Eén aanmelding hebben we al. Geef je op bij Jetteke Keuken of Bouke Bisschop.

Ideeënbus Denktank Jeugdwerk

Een paar keer per jaar komen de leden van de Denktank Jeugdwerk (Richard en Ada Franse, Jetteke Keuken, Mieke Groen, Joyce van Wieringen) bij elkaar. Activiteiten als de Share Chair, bibliolego, Sint Maarten zijn door hen ingebracht en georganiseerd. Ze zijn en blijven op zoek naar (ver)nieuw(end)e ideeën voor activiteiten voor en door jongeren of jong en oud.

Heb je daarvoor suggesties? Geef het door aan één van hen.

In gesprek

In onze gemeente zijn een paar gespreksgroepen:

Gesprekskring Reset – rond het boek *'Reset'- geloofscursus voor zoekers naar nieuwe geloofstaal*, geschreven door Corine Beeuwkes-van Ede.

Op maandag 25 februari 2019 bespreken we hoofdstuk 23-24 en op maandag 1 april hoofdstuk 25-26.

We komen om 20.00 uur bij elkaar bij Klaas Oosterhof.

Heb je ook belangstelling voor deze gesprekskring, meld je aan bij ds. Mieke Groen. Ook als je het afgelopen seizoen niet mee hebt gedaan, kun je nu rustig aanhaken.

30+ groep – voor iedereen rond de 30 (+, ++ of -).

Ben je rond de 30 (+, ++ of -), en vind je het fijn om met leeftijdgenoten op een open manier te praten over levens- en geloofsvragen, dan ben je van harte welkom bij de '30+-groep'.

Volgende bijeenkomst: **Donderdag 14 februari, 20.00 uur bij Ada Franse**. 'Wat zou jij doen als je een dag kerkenraadslid zou zijn', dat is de vraag die dit keer op tafel ligt. We zijn benieuwd.

Voor meer informatie over de 30+ groep kun je contact opnemen met ds. Mieke Groen. Bij haar kun je je ook aanmelden als deelnemer.

Vrouwengesprekskring – de naam zegt het al.

De volgende bijeenkomst is op woensdag 13 maart, 9.30 uur bij Irene van der Pol. We lezen de hoofdstukken 44 en 45 uit de Doornse Catechismus.

Voor informatie over deze gesprekskring, kun je contact opnemen met Jannie van den Brink.

Gesprekskring – op zoek naar een andere, een meer gnostische of esoterische invalshoek.

Dit jaar wordt de Rebible van Inez van Oord gelezen.

Voor deze gesprekskring kun je contact opnemen met Hans Luigjes of Arie Wingelaar.

En verder

Gemeentecontactpersonen

Op donderdag 21 maart, 20.00 uur is er een avond voor de gemeentecontactpersonen. We komen bij elkaar in de consistorie.

Uitnodiging Ring Nijkerk 18 februari

In de organisatie van de PKN verandert het nodige. Waren we eerder als kerkelijke gemeente vertegenwoordigd in de classis, nu is de classis van samenstelling gewijzigd, en omvat ze een veel groter gebied. Wij zijn deel van de classis Veluwe, met als classispredikant ds. Wilbert van Iperen. In plaats van de classis Nijkerk, zal de Ring Nijkerk de ontmoetingsplek voor gemeentes en hun afgevaardigden in onze regio worden.

De eerste bijeenkomst van de Ring Nijkerk is op maandag 18 februari. Om 19.30 uur zijn alle leden van de aangesloten gemeentes welkom in De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk. Vanaf 19.15 uur is er inloop met koffie en thee.

Thema van de avond is: 'Van volkskerk naar missionaire gemeente, een uitdaging. Ds. Nynke Dijkstra is uitgenodigd om daarover met de aanwezigen van gedachten te wisselen.

Ben je geïnteresseerd? Laat het ons even weten, en ga op 18 februari naar Nijkerk!

Voor belangstellenden: Familiekwartet

Ds. Mieke Groen heeft het spel 'familie verhalen – een transcultureel kwartetspel', ontworpen door Judith Limahelu. Achterop staat: 'Je kunt het spelen met familie, vrienden. Ieder kwartet heeft een thema met vier verschillende vragen die gericht zijn op de familie van herkomst. Spelenderwijs vertel jij jouw verhaal en hoor je nieuwe familie verhalen. Het doel van het spel is dat je meer inzicht krijgt in de geschiedenis, de cultuur en herkomst van jouw familie, en van degenen met wie je speelt.' Het spel is ook heel geschikt om in een gezinshuis of – groep te spelen. Heb je belangstelling, laat het me weten, en nodig haar uit om het met jullie te komen spelen.

Educatie

In het kader van de Permanente Educatie heeft ds. Mieke Groen deel genomen aan de cursus Contextueel Bijbel lezen. Dat is een manier van lezen die niet begint bij de bijbel, maar bij wat er speelt in ons leven. Je gaat met elkaar in gesprek over 'Wat houdt ons bezig? Wat speelt er in de samenleving?' Dat diep je met elkaar uit. Daarna wordt een verhaal uit de bijbel naast dat eigen verhaal gelegd. Je gaat het lezen vanuit je eigen context. Dat levert verrassende inzichten op, en de reactie: Zo heb ik de tekst nog nooit gelezen. Steeds komt ook de vraag aan bod: Inspireert het bijbelverhaal je om op een andere manier te kijken naar wat je bezig houdt, om anders te handelen? In de komende periode gaan we met deze manier van naar ons leven en de bijbel verhalen kijken aan de slag. Met de 30+ groep hebben we zo een avond rond Duurzaamheid gehouden. Zou je zelf graag eens via deze methode met een aantal mensen willen bijbel lezen? Neem dan contact op met ds. Mieke Groen.

Om in de agenda te zetten:

2019:

Woensdag 10 april	Palmpaasstokken maken in de kerk
Donderdag 18 april, 19.30	Viering Witte Donderdag mmv zanggroep Cantare met 'De Graankorrel'
Vrijdag 19 april, 19.30	Viering Goede Vrijdag mmv zanggroep Cantare met 'De Graankorrel'
Zaterdag 20 april, 21.00	Viering Stille Zaterdag mmv zanggroep Cantare met 'De Graankorrel'
Zondag 21 april, 10.00	Start Paaswake
Vrijdag 7 juni	Paasviering
Zondag 30 juni, 10.00	Afsluiting Illegalio
Zaterdag 21 september, 19.00	Oecumenische openluchtviering in De Glind. Met aandacht voor leerlingen groep 8, die na de zomer naar het voortgezet onderwijs gaan.
	Oecumenische viering bij de start van de Vredesweek in De Glind. Daarna fakkeloptocht naar Achterveld mmv leerlingen van de basisscholen in De Glind en Achterveld

Woensdag 6 november Aktie Schoenmaatjes
Zondag 10 november Gemeenteochtend en dankdagviering
Maandag 11 november, 18.00-20.00 uur Sint Maarten en actie voor voedselbank Leusden
Woensdag 25 december, 10.00 Kerstviering in de Dorpskerk

Algemeen:

Luidklok digitaal

De Luidklok (ons kerkblad) wordt ook digitaal verspreid! Wilt u liever een digitale dan een papieren versie ontvangen, geef dat door aan Aalt Visscher en Daan Mulder. Dat kan via 'contact' op deze website.



Facebook

We zijn ook te volgen op facebook: **Dorpskerk De Glind/Achterveld**
We plaatsen hier aankondigingen, nieuws en foto's. Die laatste uiteraard in overleg met degenen die er op staan. Marjolein Collignon is beheerder.

Doorgeven ziekte, opnames, bijzondere situaties

Als kerkelijke gemeente proberen we mee te leven met elkaar, met de mensen om ons heen. Daarvoor hebben we elkaars hulp nodig. Graag horen we van jullie wanneer zich bijzondere situaties voordoen, en aandacht, ook vanuit de kerk, op prijs gesteld wordt. Bijvoorbeeld via een bezoekje, kaartje of bloemengroet. Ook horen we het graag wanneer er nieuwe bewoners zijn in De Glind, zodat we hen welkom kunnen heten. Een telefoontje of mailtje naar de predikante zou fijn zijn. Suggesties voor de bloemengroet kunnen worden doorgegeven aan Wilma Visscher.

Jaarproject Kerk in Actie 'Een bijbel voor kinderen in Kenia'

Komend jaar vragen diaconie en Kerk in Actie aandacht voor: **Geef kinderen in Kenia een bijbel**, een project van het Nederlands Bijbelgenootschap.



In de armste regio's van Kenia kunnen veel ouders geen bijbel voor hun kind betalen. Terwijl ze deze wel nodig hebben op school. Het NBG wil dit jaar aan 10.000 kinderen in Kenia een eigen bijbel geven. Het kost 7,50 euro per kind.

Een school met driehonderd leerlingen, die één bijbel moeten delen tijdens de gezamenlijke godsdienstles. In Kenia is het geen uitzondering. Dat maakt het voor deze kinderen erg lastig om de lessen te volgen en te leren over Gods woord. Een eigen bijbel is echter onbereikbaar. Voor ouders is het al lastig genoeg het schoolgeld te betalen, laat staan dat ze een bijbel kunnen betalen.

Veel armoede

Een van deze armste regio's in Kenia is het gebied van de Masai. Dit van oorsprong nomadische volk leeft van de veeteelt. Door de ernstige droogte van de afgelopen jaren is hun leven nog een stuk zwaarder geworden. Het vee blijft nauwelijks in leven en gezinnen kunnen slechts met moeite rondkomen.

Docent Nelius werkt op een school waar veel Masai-kinderen naartoe gaan en ziet hun problemen dagelijks: 'Het leven hier kan zwaar zijn. Er is veel armoede. Sommige kinderen krijgen thuis amper te eten. Een bijbel is voor hen echt te duur.'

Charity (12) is één van Nelius' leerlingen. Voor haar is de Bijbel heel belangrijk. 'Door in de Bijbel te lezen, leer ik wijze lessen voor mijn leven. Mijn favoriete bijbelverhaal is het verhaal van Adam en Eva, het scheppingsverhaal. Zo leer ik waar mensen vandaan komen.'

Help mee

Het NBG wil dit jaar 10.000 bijbels verspreiden onder kinderen in de allerarmste gebieden in Kenia. Zodat deze kinderen meer kunnen leren uit de Bijbel; op school tijdens de godsdienstles en thuis met hun familie. Want een eigen bijbel mag natuurlijk mee naar huis.

Wij steunen als gemeente dit jaar dit project, via de opbrengst van collectes en acties.

Voor meer informatie: <https://www.bijbelgenootschap.nl/projecten/bijbels-kinderen-kenia/>

Welk talent kun/wil jij inzetten voor en namens onze kerkelijke gemeente?



We zoeken in ieder geval nog

- leiding voor de jongerendienst;
- leiding voor de Paaswake (20-21 april 2019)
- gastheren/vrouwen die bij KOM BINNEN willen helpen om mensen te ontvangen (1x in de 5, 6 weken)
- iemand met een neus en tijd voor het aansturen en coördineren van publiciteit voor onze kerk

Maar ook andere talenten zijn welkom!



Laat het ons weten: Dineke Pals, Arnold van Horssen, Mieke Groen