

Toelichting op de vieringen in de periode van 20 december 2020 t/m 17 januari 2021



PG De Glind en Achterveld
Daar kun je op verhaal komen

De beste wensen

Dat is wat we elkaar bij het begin van ieder nieuw jaar mee willen geven: *'De beste wensen!'* Vanaf januari 2021 zullen het we het elkaar ook weer, van afstand, toeroepen. Net als andere jaren. Maar het zal vast minder 'gedachteloos' gaan, na alles wat 2020 ons gebracht heeft.

Wat wens jij komend jaar voor jezelf? Wat is het beste dat je de ander voor dit komende jaar kunt wensen?

Meer bewegingsvrijheid, minder afstand, meer weten waar je aan toe bent, een virusvrije wereld, knuffels, terug naar 'normaal'..?

De verwachtingen zijn hooggespannen! Dat merk je aan hoe er gereageerd wordt op 'uitgelekte memo's', aangekondigde persconferenties. We kleuren het op onze eigen manier in. Het staat hoog op ons wensenlijstje – beste-wensenlijstje. En nu maar hopen dat het in vervulling gaat.

In het decembernummer van Woord&Dienst las ik de volgende zin:

Wie hoop wil vinden, moet afscheid nemen van valse verwachtingen.

Dat zette me aan het denken over mijn eigen wensen voor het komende jaar. Ben ik bezig om het in te kleuren op een manier die niet reëel is? Houd ik me vast aan iets dat niet meer terug zal komen? Als er iets is wat het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt, is dat wat wij 'normaal' noemen, heel kwetsbaar is. Stel dat mijn verwachtingen niet (snel genoeg) uitkomen, wat doet dat met mij? Met mijn omgeving?

In datzelfde artikel schrijft Erik Borgman dat het eigene van geloof juist is, dat (het Koninkrijk van) God nabij is waar mensen met lege handen staan, waar wensen en verwachtingen niet uitkomen.

Daarom vul ik mijn 'beste-wensenlijst' aan met de volgende wens: Dat we het ook met elkaar blijven uithouden als de omstandigheden moeilijk zijn en blijven. Dat het ons gegeven is om juist dan handen en voeten te geven aan ons geloof, aan God met ons! Dat hoop ik van harte!

De beste wensen, voor jullie allemaal!

ds. Mieke Groen

Algemeen:

Vanwege de nieuwe maatregelen van de overheid hebben we besloten voorlopig geen vieringen met gemeenteleden te organiseren.

In plaats daarvan worden net als in het voorjaar korte vieringen opgenomen die via ons YouTube kanaal te zien zullen zijn. Dit geldt in ieder geval voor de periode 20 december tot en met in ieder geval 17 januari.

Via een zondagse mail zal de link naar de viering worden doorgestuurd.
Ook KOM BINNEN gaat voorlopig niet door. Verder zijn er aanpassingen in de plannen voor kerstavond.
Daarover lees je meer onder 'Rond de vieringen'.

Rond de vieringen

De komende weken zijn er dus geen vieringen in onze Dorpskerk.
Wel worden korte vieringen opgenomen, waarbij alleen de voorganger, organist en koster aanwezig zijn. En uiteraard degene die de opname maakt.

Er is ook geen kindernevendienst, en geen jongerendienst.

Kerst – een drieluik

Dit jaar vieren we kerst op een andere manier dan anders. Geen viering in onze kerk op kerstmorgen!
Maar we bieden wel drie andere vormen:

kerstkrant 1. De **Kerstkrant** door iedereen voor iedereen.
De kerstkrantredactie (Gies Voorburg, Ada Franse en Joyce van Wieringen) is druk bezig met het verwerken van jullie 'goede nieuws' en wensen in een 'Kerstbode'. Zo maken we een eigen vervolg op de Adventsbodes die iedere adventszondag in de kerk hangen.

2. Kerstavond, 24 december – kerst gaat voorbij

Ons oorspronkelijke plan voor deze avond kan niet doorgaan. Wat wel gebeurt, is dat op kerstavond in het dorp kerstgroeten en de kerstkrant worden rondgebracht. Je krijgt ze in je brievenbus. En misschien hoor je aan de kerstmuziek wel, dat de bringers van de boodschap bij je langs komt.

3. Kerstmorgen, 25 december – kerk dicht, YouTubekanaal open!

Op deze ochtend komen we niet op de gebruikelijke manier bij elkaar om kerst te vieren. De kerk blijft gesloten. Dit jaar volgt iedereen de kerstviering vanuit huis, waar je mee kan zingen zoveel je wilt!

Vanaf 10.00 uur wordt via ons YouTube kanaal de viering uitgezonden, die de afgelopen dagen is opgenomen. (een link naar de viering wordt, met de liturgie, via de mail verzonden)

Een viering met muziek van Wim Vochteloo, Jacqueliën Schimmel, Klaas Beens, Kees Elzinga en Marjolein Collignon. Een viering waarin het kerstverhaal wordt gelezen, door Arie Wingelaar, Mieke Groen en Jannie van Donkersgoed (verhaal voor de kinderen!). En een viering waarin we zien hoe het verhaal van kerst wordt uitgespeeld door kinderen en volwassenen. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de medewerking van Jakob Bos (kinderboerderij De Glind) en Mario en Verena Hoogerheijde (opnames GlindMedia).

Zo maken we het mogelijk dat iedereen op kerstmorgen op hetzelfde moment een kerstviering vanuit onze kerk kan meemaken.



27 december – geen viering

Voor deze zondag wordt geen viering opgenomen.

31 december – oudjaarsvesper

De oudjaarsvesper, geleid door gemeenteleden, wordt vooraf opgenomen en uitgezonden via ons YouTube kanaal.

De link wordt vooraf toegestuurd.

17 januari 2021– geen oecumenische viering!

Dit jaar is er geen gezamenlijke viering in de Gebedsweek voor de Eenheid van de Kerken. De maatregelen die genomen zijn rond Corona maken dat niet mogelijk.

Toelichting bij de diaconale collectes

Collecte 20 december (4^e Advent): Manege zonder drempels in Bennekom.

Een manege voor mensen met een ernstige meervoudige beperking:

Een plek waar zij kunnen logeren met het gezin, waar ze kunnen genieten en kunnen huifbedrijven.

Door huifbedrijven komen mensen met een beperking op een natuurlijke manier in beweging, door de warmte van de paarden en de bewegingen kan het lichaam ontspannen.

Collecte 24/25 december (Kerst): Kinderen in de knel.

Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruikt of verwaarloosd.

Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun.

Eindejaarscollecte 31 december: Bestemd voor eigen gemeente.

Ook onze kerk heeft door de Coronaperikelen veel financiën misgelopen. Daarom doen wij een beroep op u extra aandacht te besteden voor deze collecte om op deze manier de financiën wat meer te ondersteunen. Mogen wij op u rekenen? Alvast onze hartelijke dank!

Omdat er op deze zondagen geen vieringen zijn in onze kerk is, vragen we u/jullie om een bijdrage over te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie: NL 23 RABO 0300707789 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente De Glind/Achternveld, onder vermelding van het collectedoel van de betreffende zondag.

Collecte 24 januari : Bangladesh, beter bestand tegen het water.

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaat- verandering zullen die steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de zeer arme bevolking weg. Dit heeft gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners na een ramp, maar ook hoe zij zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden door b.v. gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Wat betekent dit project voor een inwonster: zij woont aan de kust in Zuid-Bangladesh. Ze heeft een stuk grond, maar daar kon ze jarenlang niets mee. Het land is aangetast door het zout uit de zee en de vele overstromingen. Via een buurvrouw hoorde ze van een organisatie die je leert om gewassen te verbouwen in dit soort grond. Inmiddels verbouwt ze kool, wortel en koolrabi. Elke dag komen er boeren uit de omgeving bij haar kijken om inspiratie op te doen en van haar successen te leren.

Commissie van beheer

Elke week is de tweede collecte bestemd voor het in stand houden van het werk van onze kerkelijke gemeente. De komende periode zijn er geen vieringen in onze kerk. Wil je toch ons werk steunen, dan kun je je collectegeld geven via

NL52 INGB 0000 2022 99, protestantse gemeente De Glind-Achternveld.

Algemeen

Bloemengroet

Iedere zondag staat een boeket bloemen in de kerk. Dit wordt na afloop met een groet namens ons allen gebracht naar iemand die dat om wat voor reden dan ook wel kan gebruiken. Heb je zelf suggesties voor mensen die een bloemetje kunnen gebruiken (hoeven geen kerkleden te zijn!), geef dat dan door aan Wilma Visscher. We merken dat deze manier van aandacht geven op prijs gesteld wordt.

Je kunt met mij mee!

Woont bij jou in de groep of in je gezinshuis een kind of jongere die naar de kerk wil, of van wie de ouders graag willen dat hij/zij naar de kerk gaat, en ben je zelf geen kerkganger? Neem dan contact met ons op. Er is altijd wel iemand die hem/haar wil ophalen en mee wil nemen naar een viering.

uitnodiging



Doopvieringen

We hebben besloten met het plannen van doopvieringen te wachten tot we weer kunnen vieren op de manier die past bij onze gemeente.

Algemene informatie over de voorbereiding op een doopviering:

Voorafgaand aan de doop zijn twee doopgesprekken, samen met de doopouders, een ouderling en de predikante. Tijdens deze gesprekken praten we met elkaar over de betekenis van je eigen doop, doop in het algemeen en die van jouw kind in het bijzonder. We vragen de doopouders (of dopeling) hierna zelf een doopmotivatie te schrijven. Op de tweede avond praten we daar over door en gaan we aan de hand van de liturgie de praktische gang van zaken na.

Wil je hier graag meer informatie over, neem dan contact op met ds. Mieke Groen.

Ben je er (samen) nog niet uit of je je kind wilt laten dopen? Wil je zelf gedoopt worden, maar weet je nog niet zo goed hoe dat dan allemaal moet?... Neem contact met haar op, dan wordt een afspraak gemaakt om daarover door te praten. (hkgroen@dorpskerkdeglind.nl)

Pastorale contacten op hulpvragen:

Elkaar ontmoeten, samen vieren, dat is voor veel leden van onze gemeente heel belangrijk. In deze tijd gaat niet alleen het vieren (voornamelijk) digitaal, maar lopen ook veel contacten via **mail** en **WhatsApp**, of de **telefoon**. We proberen zoveel mogelijk met iedereen in contact te blijven.

Kerkenraadsleden en ondersteuners bellen en mailen met gemeenteleden van wie wij inschatten dat wat extra aandacht hun goed kan doen. Heb jij, hebt u nog geen contact gehad met één van ons, en zou u, je dat wel graag willen, laat het weten aan ds. Mieke Groen of Dineke Pals.

Bezoek aan huis kan natuurlijk ook, of een wandeling samen. Zolang we op 1,5 meter afstand blijven, en het voor jezelf en de ander veilig voelt, is zo'n ontmoeting goed te realiseren.

Van verschillende kanten is hulp aangeboden. Op dit moment is daar nog niet om gevraagd. Maar mocht je hulp nodig hebben (bij het halen van boodschappen, het regelen van zaken etc.) laat het ons weten.

We hebben ook contact met instanties die hulp kunnen bieden.